



Dilinde ölçü, beyninde ülke olmayan şahıs 28 Haziran 2009 yılında ne demişti?

“Polis rejimin bekçisidir” demişti değil mi?

Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletini “gayrimeşru” ilan ettiklerine göre... Türkiye Cumhuriyeti Devletinin maddi ve manevi varlıklarını talan ettiklerine göre... Bütün kurumların içini boşalttıklarına göre... Yargıyı muhalefet edenleri yok edecek “VURUCU TİM”

haline getirdiklerine göre... Polis hangi rejimi koruyacak?

Tabii ki Şerdoğan'ın kurduğu “Bozukistan Aşiret rejimini(!)”...

Anadolu coğrafyasını didikledi. Sivas'tan ötesini böldü. Kadın, çocuk demeden öldürten eli kanlı uyuşturucu baronu sapık Öç-alan'ı adanın “şeref konuğu” yaptı.

Tabii, herkes dengi dengine(!).. İki de faşist... ikisinin de ipi aynı küresel baronun elinde. İki de kandan besleniyor. Nerede sapkın bir katil var(Uyuşturucu Baronu Hikmetyar, Barzani, Irak'ta idama mahkum edilen ve Türkiye'de korunan Tarık Haşimi, ÖSO, uluslar arası savaş suçlusunu El Beşir, kefil olduğu El Kadı...), Erdoğan onun yanında...

Eskiler bu tür sevgileri nasıl tanımlıyordu?

“Mundar mundara mis gibi kokarmış”.

Meşru yollardan gelmezseniz, meşru yollardan zengin olmazsanız, kanun-nizam tanımazsanız, varacağınız çöplük El Beşir'in koyunu, merhamet dilendiğiniz mahluk ise “Öç-alan” lakaplı sapık katildir...

AK-Babaların ekonomi programı nedir? Atıp-tuttukları 57.koalisyon hükümetinin Amerika'dan ithal ettiği bakan Derviş'in getirdiği ekonomi programıdır.

Ak Babalar 11 yıldır sata sata saltanat sürdürdü. Savaştan çıkan bir ülke Olan Cumhuriyet Türkiye'si; Demir Çelik Fabrikası, uçak fabrikası gibi devasa kuruluşları kurarken, dünyanın nano teknolojiye geçtiği, uzayda kendine yer aradığı bir dönemde Ak Babalar tuvalet açılışı yapıyor. Terminal açılışını “muasır medeniyet seviyesine ulaşmak(!)” diye ifade ediyor. Millettin boğazına doladığı borç sarmallarının ipini daha rahat çekebilmek için protokolle yeni İcra

Daireleri açıyor(!)..

Hani, ailenin serseri oğlu babanın arkasından satıp satıp yer ya? Satacak mal kalmayınca da ortaya düşüp, onun bunun sofrasında doyar ya? Eve gelince de aç kalan çoluk çocuk mızırdamasın diye maraza çıkartıp çoluğu çocuğu döver ya? İşte Erdoğan'ın durumu bundan ibarettir.

Haddini bilmek önemli bir vasıftır. Hırs cahilliği ne kadar taşıyabilir ki?

Bunların canına okuduğu, tahrif ettiği, tahrif etmekle kalmayıp savaş açtığı dinimiz “haddini bilmeyi edepli olmaya” bağlar. O nedenle eskiler;

“Edep ya-hu” derler. Hatta “illa edep, illa edep” diyerek insan olmak için “olmazsa olmaz bir haslet” olduğunu vurgularlar.

Edepsizliğin arsızlık okulunda yalancılık mastırı yapan bir siyasetin arsız çığılıkları kulaklarımızı tırmalıyor. Hatta sağır ediyor.

Edepsiz hiçbir alanı edebi ile terk etmez. Hele hayalleri elinden kayıp gidiyorsa...

Şerdoğan ve ekibi yolun sonu göründükçe Neron gibi ülkeyi yakmaya hazırlanıyor.

“Ya benimsin, ya kara toprağın” kültürsüzlüğünden gelen aşiretin sapkın çocukları.

Sen ömrün boyunca takiyye yap. Karanlık odalarda sövüp, sindiğin adamların elini öp, gerdan kır. Sonra bir fırsat yakala. “Güç bende artık” kibriyle takiyye yapmayı bırak. Yıllarca elini-eteğini öptüğün adamlar ile hesaplaşmaya gir. Tam başarıyorum derken, balon patlıyor.

Bağıra bağıra giden başkanlığa mı yansın. Halifelik hayallerinin karabasana dönüşmesine mi yansın?

PKK ile millet arasında sıkıştıkça, bir de tepesinde beyzbol sopası sallandıkça; “daha çok, daha çok şiddet” narasıyla kendinden geçiyor.

Üretimi bitirip, borçlanma üzerinde saltanat sürdürdüler. Sanal ekonomi verileri ile bir illizyon yarattılar. Psikolojik operasyon görevlisi ekranlardan beyinleri hipnoz ettiler. Etiler de, aç adam ne kadar uyur ki?

AK Babalar ekonomi patlamadan ülkeyi savaşa sürmek istedi. Suriye bu yüzden umut kapıları oldu.

Leşten(haramdan) beslenen meşru yolu kaybeder.

11 senedir sorun ürettiler. Ürettikleri sorunu millete mal edip çözmeye soyundular.

PKK'ya can verdiler. Öcalan'a önce cesaret, sonra lider kimliği kazandırdılar. Barış diyerek iç savaşa giden yolun taşlarını döşediler. Kendi yarattıkları sorunu millete mal edip çözmeye soyundular.

AK-Babaların Suriye konusunda elleri böğürlerinde kaldı ya? Umudu içeriye bağladılar.

Milleti kışkırtıyorlar. "Kötü Yol Rejimi"ni korumakla görevli FBI'ın polisleri dersini iyi çalışmış. Sadece tomayla, biber gazıyla, jopla, çivili sopayla, plastik mermiyle saldırmıyor. Küfür ediyor. Bayrak çiğniyor. Atatürk'e hakaret ediyor. Sinir uçlarını uyarıyor. Öfkeyi biliyor. Nefreti yaygınlaştırıyor?

Neden?

Okyanus ötesinden beyzbol sopası, Öç-alan'dan "vururum ha..." şantajı, millete kabul ettiremediği Büyük İsrail Kürdistanı...

Verilen sözleri ancak bir savaş sonrasında yerine getirebileceğini düşünüyor olmalı ki, ana memesine sarılır gibi "savaşa" sarıldılar.

Düşmanlığı komşuluğa kadar indirip "komşuyu ihbar" fitne sistemini yasal hale soktular.

Osmanlı dahil, tarihimiz böyle fitneci bir iktidar görmedi.

Gezi AK ihanetin umudu mu oldu?

İç savaş çıkarsa PKK'da savaşa çekilir. Ülkeyi AKP değil de, ülkeyi kaosa sürükleyen Gezi Eylemcileri savaşa sokmuş olur(!)..

Ekonomiyi AKP değil, iç kargaşa çıkaran geziciler batırmış olur.

Kürdistan'ı AKP değil, iç kargaşa çıkartarak güvenlik güçlerini zaafa uğratan ve PKK ayaklanmasında hükümetin elini zayıflatan gezi eylemcileri kurmuş olur.

Hani şer ustası "hedefe varmak için papaz elbisesi bile giyerim" demişti ya?

Kürdistanı kurmak, Bozukistan Aşiret Rejimine bir ad koymak, Diyalog Hilafet cübbesini giyebilmek için şiddetle bir savaşa ihtiyaç duyuyor.

İç-dış fark etmez. Suriye savaş planı Putin'e toslarsa, geziye müracaat edilir. Zaten ülkeyi ikiye bölmüştü. Ergenekoncu dedikleri %50'yi(%50 onların varsayımı) 2007'den beri sistemli bir şekilde geriyorlar. Şimdi anlıyoruz ki; lazım olduğunda patlatarak kullanmak ve günah keçisi haline getirmek için aşağılayarak, kışkırtarak düşman cephe yaratmışlar.

Şeytanın savaş dansı.

AKP geziciler üzerinden elini ve ağızını yıkama hesapları yapıyor.

AKP geziciler üzerinden ülkenin rejim değişikliğini hayata geçirmek istiyor!!.

AKP gezi üzerinden küresel efendilere verdiği federasyon sözünü hayata geçirmek istiyor!!.

Lütfen bu durumu görün artık!!.

Aksi olsaydı Erdoğan çıkıp;

“Sevgili gençler, bu ülke hepimizin. Hepimiz genç olduk. Taleplerinizi anlıyorum. Dikkate alıyoruz.” Der, olayları sakinleştirirdi.

AK-Babalar 11 yıldır kaostan besleniyor. Sorun üretip ürettiği soruna milleti kilitleyerek gerçek sorunların konuşulup tartışılmasını önüyor.

AK EMLAKTAN ÖNEMLİ DUYURU:

Aranıyooor, aranıyooor, günahlarımızı temizleyecek bir savaş aranıyor. Ekonomi patladı patlayacak. Patlamadan KAOS aranıyor. Bize bir savaş, iki kaos bulana kuracağımız HİLAFETÇİĞİMİZDE payeler verilecektir. Yüklü bir maaş karşılığında AKİL BAŞI yapılarak akıl danışılacaktır.

Müracaat: Şerdoğan Fitne Merkezi.

Günün sözü: Hayallerin bilginden büyük olursa; ya bilgini hayallerini elde edecek seviyeye çıkartacaksın, ya da hayallerinin kölesi olup soytarı olarak ortalarda dolaşacaksın.

[Zahide UÇAR , 14 Eylül 2013](#)

<http://www.zahideucar.com>

zahide@zahideucar.com