



Önce, hemen herkesin çocukken dinlediği “Kurbağa Prenses” masalını kısaca özetleyeyim.

Bir zamanlar ormanın en kuytu yerinde yaşayan uğursuz bir büyücü, yakışıklı bir prensi kurbağaya çevirmiş. İşte bu kurbağanın tekrar insana dönüşebilmesi için bir prenses tarafından öpülmesi gerekiyormuş.

Günlerden bir gün, kurbağa prensin içinde bulunduğu gölün kıyısına bir prenses gelmiş. Bunu gören kurbağa prens, ne olur beni yanında al götür, diye prensese yalvarmış. Prenses de kurbağa prensi alıp saraya götürmüş ve orada tutup öpmüş. Öpülür öpülmez kurbağa prens tekrar eski haline dönüşmüş, prensesle evlenip güzel bir hayat sürmüşler...

Şimdi bir de büyüklerle kurbağa masalı var ki, onu da 11 Mayıs 2013 günkü Aydınlık gazetesindeki köşesinde, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek anlattı. İsteyenler bu masalın tamamını, adı geçen gazetede bulup okur.

Ben burada, Doğu Perinçek'in yazdığı Kurbağa Masalını özetleyerek anlatacağım.

Hazırsanız, başlıyorum:

Hain adamın birisi su dolu bir kazana kurbağaları doldurmuş, kazanı ateşin üzerine oturtmuş ve başlatmış kaynatmaya. Su yavaş yavaş ısındığı için kurbağaların bazıları sonunda güzelce pişeceklerinin farkında olmamış, çırpına çırpına ölüp gitmişler. Ama kafası çalışın kurbağalar ise hemen durumu kavramış ve daha su ılıkken bir sıçrayışta kazandan fırlayıp hayatlarını kurtarmışlar.

İşte masalın burasında, Doğu Perinçek, saygın yazarlarımızın bazılarını, kaynamakta olan kazandan dışarı fırlayamayan kurbağalara benzetiyor!

Doğu Perinçek'e göre, kaynar kazanda çırpınan kurbağaların bazıları şunlar:

“Ahtapotun Kollarındaki Dünya ve Türkiye”nin yazarı Prof. Dr. Erol Manisalı, “Kısaç Altındaki Türkiye”nin yazarı

Prof. Dr. Salahi R. Sonyel

“Sivil Örümceğin Ağında”

nın yazarı

Mustafa Yıldırım

“Kuşatılmış Türkiye”

nin yazarı

Merdan Yanardağ
, vb vb.

Peki, kaynar kazandan fırlayıp kurtulan akıllı kurbağalar kimler?

Cevabı Doğu Perinçek veriyor:

“E. Jnd. Alb. Atilla Uğur ile E. Yzbş. Hasan Ataman Yıldırım ve üç gün önce Ergenekon’un en kıdemli tutuklusunu Mehmet Demirtaş, kurbağa kazanından çıktılar ve İşçi Partisi’ne üye oldular.”

Çocuklara anlatılan kurbağa masalında, prensesin öptüğü kurbağa yeniden prene dönüşüyordu. Doğu Perinçek’in büyüklerle anlattığı kurbağa masalında ise, kazandan fırlayan kurbağalar İşçi Partisi’ne girerek mutlu yaşama ulaşıyordu. Öyleyse, bundan böyle, nerede bir kazandan fırlama kurbağa görürseniz, biliniz ki İşçi Partilidir!

Şaka bir yana, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e göre, toplumumuzun gözbebeği ulusalcı şu aydın yazarlarımızın tümü kaynar kazandan dışarı fırlamayı akıl edememiş kurbağalardır:

Metin Aydoğan, Cengiz Özakıncı, Bertan Onaran, Bilal N. Şimşir, Erol Bilbilik, Vural Savaş, Banu Avar, Mustafa Çınkı, M. Emin Değer, Mustafa Yıldırım, Sinan Meydan, Zeki Sarıhan...

Doğu Perinçek’in büyüklerle anlattığı kurbağa masalını okuduktan sonra şu soruyu sormak zorundayım:

En saygın ulusalcı aydın yazarlarımızı akılsız kurbağalara benzeterek onları aşağılayan, değersizleştiren ve halkın gözünden düşürmeye çalışan bir siyasi liderin ulusalcılığına, asıl amacının toplumun tüm kesimlerini birleştirme olduğuna inanabilir misiniz?

[Yılmaz DİKBAŞ](#)

15 Mayıs 2013

dikbas@kalinka.com.tr

<http://www.kalinka.com.tr>

<http://www.dikbas.tv>